

Prædiken til 4. søndag efter Trinitatis

Af Mette Høyer Dansøn

Salmer: 748 Nu vågne alle Guds fugle små, 548 Han kom til os fra Himmerige, 192 Hil dig, Frelser og Forsoner

—

493 Gud Herren så til jorden ned, 52 Du, Herre Krist, 522 Nåden er din dagligdag

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:

Jesus sagde: »I har hørt, at der er sagt: ›Du skal elske din næste og hade din fjende.‹ Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn; for han lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tolderne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen!«

Matthæusevangeliet 5,43-48



Pludselig blev en dejlig feriedag forandret for hele Danmark. Vi oplevede den rædsel, at en mand skød i et center, og der blev dræbt 3 mennesker, der tilsyneladende ikke havde noget at gøre med ham, der skød.

Hvordan reagerede Danmark på et skyderi mod helt uskyldige? – Ja, vi reagerede med omsorg. Den unge mand på 22, der havde skudt, han er tilsyneladende psykisk syg og havde i dagene op til skyderiet forsøgt at få hjælp, men havde ikke fået det.

Mange af os mødte vores nye fjende med kærlighed, med omsorg og med forklaringer. – Og det ligger dybt i vores kristne natur, at reagere sådan.

Kristendom er den eneste religion i verden med et påbud om fjendekærlighed. Og hvor er det også et svært bud.

”Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer.”

Derfor er vi kede af at den unge mand, der skød og dræbte uskyldige ikke fik hjælp. Vi håber han får hjælp nu, og vi håber den umulige og ulidelige situation gør, at andre, der er psykisk ude i tovene kan få den hjælp de har brug for inden de gør noget desperat.

Fordi vi har et bud om fjendekærlighed vil vi i dag også omslutte Putin med kærlighed og forbøn.

Fordi vi har et bud om fjendekærlighed, så vil vi i dag omslutte den industri, der forurener med kærlighed og forbøn.

Vi vil i dag bede om kærlighed og forbøn, fordi *vi* ikke altid gør det rigtige og kommer til at være ”fjende-siden”. Den side, der har brug for at blive mødt af kærlighed.

-

Vi er her et par uger efter Sankt Hans. Johannes døberens prædikede omvendelse i ørkenen, og det var svært at høre på for magthaverne, så det kostede Johannes livet. Omvendelse – at lægge dårlige vaner bag sig, og gøre det rigtige, - det der er i overensstemmelse med Gud, - det kan vi især se er svært for nogle magthavere. Vi kan se, at det at vælge det rigtige er svært, når eksemplet er grelt som i fortiden hos Hitler, Franco og Stalin og lige nu hos Putin.

Vi kan nok alle blive enige om, at regne Putin som fjende for tiden. Derfor må vi gå i forbøn for Putin. Vi må bede for vores fjender. Vi må bede om omvendelse hos vores fjender. Vi må bede om, at Putin finder det i sin samvittighed, - det han ved med sin skaber og inderste kerne – at stoppe krigen i Europa i stedet for at udbrede den til også at omfatte Hviderusland og andre lande, han truer med at inddrage i krigen.

Vi må bede om omvendelse for Putin, og den Russiske magt, der er blevet vores fjende.

Vi troede lige at Rusland ikke mere skulle regnes blandt fjender. Vi troede lige, at den generation mine børn tilhører ikke skulle opleve krig i Europa, at den der gammeldags måde at føre krig på var forbi, og at grænser kun kunne flyttes med folkeafstemninger og på demokratisk vis, - men vi blev klogere.

Og derfor må vi gå i forbøn for Putin.

Vi må bede om Guds kærlighed kan omslutte de russiske mødre og fædre, søstre, brødre og kærester, der har mistet en ung soldat i

en krig, der set herfra virker meningsløs og som brodermord. De har det skidt i Rusland, de har behov for vores kærlighed.

Vi skal selvfølgelig ikke glemme ofrene – hverken dem i FIELDS eller i Ukraine, men i dag vil vi gerne bede om omvendelse hos dem, der forårsager ulykke og gråd, ud over selvfølgelig kærlighed for dem, det går ud over.

Vi skal selvfølgelig ikke glemme de ofre, der er i en krig. Hverken dem i 1. række, som bomberne regner ned over, og hvor mennesker mister liv, lemmer og tag over hovedet. – Vi skal ikke glemme de ofre for krig, der kommer i 2. række, når fødevarepriserne stiger så meget, at folk ikke kan brødføde deres familier på deres indkomst, og det så medfører politisk uro og ustabilitet i lande, der ligger langt væk fra Rusland og Ukraine. Der er mange ofre for krigen mellem Rusland og Ukraine. Det er blevet en mere ustabil verden.

Men den unge mand, der skød i FIELDS og Putin er ikke vores eneste fjender. Der er mange andre, som vi også må kaste kærlighed efter og med forbøn hjælpe med at være i overensstemmelse med skaberen. Her tænker jeg på dem, der forurener så meget, at de må betegnes som vores fjender. Vi står midt i en klimakrise, som de fleste er enige om er menneskeskabt og som kræver menneske handling for at løse. Man kan politisk mene, at det er en god ide at give skatterabat til de største miljøsyndere blandt industrien, man kunne også have påtvunget udledningssynderne at bruge rabatten til at blive grønnere til alles bedste.

I dag vil vi bede for, at de der udleder meget forurening vil finde det i deres samvittighed at gøre det bedste de kan og hele tiden gøre det bedre. I dag, når vi beder for vores fjender, så er klimasynderne også i vore tanker.

Der er **udledningssyndere**, dem, der forurener mere end de gavner fælles bedste – Og så er der **undladelsessyndere**, dem, der ikke griber ind, der hvor der er behov for det.

Onde ting sker, når gode mennesker ikke griber ind. Eller som det hedder på engelsk ”All that is required for evil to triumph is for good men to do nothing”. – Hvem der har sagt det først, det diskuteres... Men det er et godt citat.

Vi bliver nød til at gribe ind. Grib ind overfor Putin, der vil have krig i Europa.

Grib ind over for den industri, der forurener skaberværket.

Grib ind alle de steder, hvor der er, hvad vi kan betegne som fjender.

Vi kan gribe ind, som der blev gjort med sammenhold for dem, der oplevede skyderiet ved FIELKDS. Tænkt sig at redningsmandskab skippede ferie og troppede op på arbejde, at folk åbnede deres lejligheder og tog vildt fremmede ind. At der blev talt, trøstet og udlånt telefoner, så unge mennesker kunne ringe hjem..

Vi skal fremover, når kaos har lagt sig, se på om vi kan gøre psykiatrien bedre i Danmark, det er også en måde at gribe ind. Vi må ikke gøre ingenting, og se på at en lignede situation sker igen, fordi der ikke er nogen til at tage en telefon, når en syg ung mand har brug for hjælp.

Dem, der er flygtet fra Ukraine har også oplevet at Europa står sammen med dem og gerne vil hjælpe...

Og så er der Putin. Hvordan kan vi gribe ind overfor ham?

Vi kan gribe ind med forbøn, det gør vi i dag.
Vi kan gribe ind med våbenhjælp, for vi kan ikke gøre ingenting.

Mod de fjender, der forurener... Her kan vi gribe ind med lovgivning, der begrænser forurening.
Og så må vi hver især gribe ind, når vi ser uretfærdighed og skadelig adfærd. – Både hos andre, men nok især hos os selv.
For vi er også andres fjender.- Vi er andres fjender, når vi tager lange brusebade, når vi spiser meget kød, når vi flyver meget, når vi bruger skyllemiddel og når vi bruger gift og vand i haven.

Vi er andres fjender, når vi ikke griber ind over for mobning, overfor social og race uretfærdighed. Når vi lader ting ske uden at udtrykke vores utilfredshed og støtte.

Vi er andres fjender, når vi som land ikke vil være med til at løse globale problemer i flok.

Vi er selv andres fjender. Vi må bede andre gå i forbøn for os, så vi omvender os, og griber i egen barm.

Og så må vi takke Gud for at han lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige...
Og vi må takke Gud for, at han kom til jorden i Jesus Kristus, ikke for at frelse dem, der kan frelse sig selv, men for at frelse alle os, der lever i synd.
Vi må takke for at Gud i Kristus gør os fuldkomne ved at tilgive os og ved at genskabe os på den yderste dag.

Kære Gud, hjælp os at omslutte dine fjender med forbøn, hjælp dem, vi kalder fjender med at omvende sig.
Hjælp os med at omvende os, når vi indser, at vi ikke er fuldkomne, men også er skaberværkets og andres fjender.

Gud vær barmhjertig.
Stå mig bi, når fjenden frister!
Ræk mig hånd, når øjet brister!
Sig: vi går til Paradis!

Lov og tak og evig ære være dig vor Gud, Fader, Søn og
Helligånd, du, som var, er og bliver én sand treenig Gud,
højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen